



Maarn – december 2010

Beste vrienden van Maladah,

Bijkomend van een enerverende reis naar Gambia, stort ik me weer op de nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wil ik graag geheel wijden aan de opening van de school in Kunkujang Jatta Jatta. Wat een grandioos en onvergetelijk feest is dat geweest.



Na twee drukke weken van voorbereidingen is op 27 oktober de school in Kunkujang Jatta Jatta officieel geopend. Het gehele dorp heeft meegewerkt aan de voorbereidingen. Het schoolterrein moest geheel gekapt worden, doordat er in de regentijd erg veel olifantengras en struiken uit de grond schieten. Dit is een enorme klus aangezien dit niet met een maaimachine maar met kapmessen wordt gedaan. De stammen van de bomen op het schoolterrein werden wit gekalkt evenals de waterput en het water reservoir. Dit symboliseert een vredig nieuw begin.

De school moest uiteraard versierd worden met Gambiaanse- en Nederlandse vlaggen en werden met medewerking van enkele leerlingen, leerkrachten en de dames van onze delegatie gemaakt. Ondertussen hebben de andere leden van de Stichting Maladah Gambia diverse vergaderingen met de ouderraad, het schoolhoofd (mr. Babucar John) en zijn staf gehad. De ouderraad en de staf hebben de organisatie van de opening en het programma voor hun rekening genomen. De Stichting Maladah Gambia ondersteunde hen met financiële middelen.

Zo'n 25 moeders van schoolkinderen hebben voor de lunch gezorgd. Zij hebben de gehele nacht gekookt in enorme ketels op houtvuur. Zij hebben een heerlijk gerecht (beniciën) van rundvlees met rijst, groenten en saus gemaakt. Ik heb alle bewondering voor hen dat zij zo'n klus konden klaren.



De 27ste brak aan, een stralende dag (waarop de temperaturen opliepen tot rond de 40 graden) en iedereen was al vroeg in de weer. De versieringen moesten aangebracht, het programma nog even doorgenomen worden en daarna moesten we ons voor de opening verkleden. De dames in Gambiaanse stijl en de leerkrachten hadden nieuwe traditionele uniformen aan.



Iedere gast kwam op z'n paasbest en het was een feestelijke waaier van kleuren.

Het programma begon om 11.30 uur, maar een half uur later dan de planning.

Tijdens het officiële gedeelte voerden diverse sprekers het woord. De officiële opening werd door de plaatselijke alkallo verricht door het onthullen van een schilderij met het logo van de Stichting Maladah Gambia en de logo's van de kleuter- en basisschool. Tussen de sprekers door traden leerlingen (allen voorzien van een fleurige cap en rug/schooltas, gekregen van de Stichting De Luchtballon) op met zang en voordrachten. Ook enkele culturele zang- en

dansgroepen uit Kunkujang Jatta Jatta en de omliggende de dorpen lieten zich niet onbetuigd. Al met al heel erg feestelijk.

De gemeenschap bood ons een cadeau van eigen kweek aan, bestaande uit bananen en meloenen. Deze werden door de wat oudere jeugd naar ons gebracht en was heel indrukwekkend. Na het officiële gedeelte volgde de voortreffelijke lunch.

's Middags was er volop gelegenheid om de school te bezichtigen. Een prachtig gebouw met 10 lokalen, kantoor, bibliotheek, een berging en een apart toiletgebouw. Er werd er een voetbalwedstrijd gehouden en daarna was er volop gelegenheid voor culturele zang en dans. Dit was echt een bijzonder kleurrijk spektakel dat doorging totdat het donker begon te worden.



Al met al was het een fantastische dag, waarop we met veel genoegen terug kunnen kijken.

Het gebouw is nu helemaal klaar, het onderwijsteam is compleet. Komend jaar zullen we ons richten om de leermiddelen op peil te brengen, onder andere reken- taal- en leesboeken, telramen, schriften en dergelijke. Ook moeten nog enkele lokalen voorzien van bankjes, want er zijn inmiddels 240 leerlingen. We blijven dus afhankelijk van financiële middelen en daarom is alle hulp van harte welkom.

Rest mij u namens het gehele bestuur prettige en vooral gezegende feestdagen te wensen en een heel voorspoedig en gezond

# 2011

Met vriendelijke groet,

Henk Alberts, voorzitter

