



Maarn - juni 2010

Beste vrienden van Maladah,

Ons bezoek aan Gambia zit er weer op, na een lange reis via de Kaapverdische Eilanden kwamen wij op 15 mei weer aan op Schiphol. Wij hebben een prettige periode in Gambia gehad waarin er weer veel gedaan is. Na aankomst in Gambia zijn wij de volgende dag direct naar het project in Kunkujang gegaan en werden aangenaam verrast door de vorderingen. De nieuwbouw ziet er geweldig uit.

We hebben fraaie kleurige tegels uitgezocht voor de mozaïekvloer. Toen wij Kunkujang op de dag van vertrek voor de laatste keer bezochten waren alle lokalen, het kantoor, de bibliotheek en veranda al betegeld.

Nu moet het gehele gebouw voor het invallen van de regentijd geschilderd worden. Daarna kan met de inrichting begonnen worden. In juni gaan enkele bestuursleden naar Gambia om de zware schoolborden te plaatsen. Men heeft met het plaatsen van deze moderne borden geen ervaring en het leek ons beter en veiliger deze zelf te plaatsen om ongelukken te voorkomen. De borden zijn door enkele scholen gratis ter beschikking gesteld, evenals een tiental stalen kasten met lockers. (zie ook onze website) Deze kasten, gevuld met schoolmaterialen en dergelijke, zijn per schip in een container vervoerd naar Gambia en op donderdag 27 mei in goede staat ontvangen en vervolgens naar Kunkujang gebracht.



We gaan ons nu concentreren op de inrichting van lokalen en kantoor waarvoor we uiteraard de nodige financiële middelen nodig hebben. We hebben er alle vertrouwen in dat dit het komende jaar ook gaat lukken.

Het team van de school in Kunkujang bestaat uit zeven leerkrachten, twee facilitaire medewerkers en chauffeur tevens klusjesman. Het volgende cursusjaar komen er twee leerkrachten bij. Eén om het hoofd ruimte te geven voor de begeleiding van de leerkrachten en het opvangen van ziekteverzuim en één door de uitbreiding van het aantal klassen.



Op Hemelvaartsdag hebben we met alle medewerkers een workshop gehad. De leerlingen waren vrij (alle christelijke en moslim feestdagen zijn vrije dagen).

Iedereen was bereid zijn vrije dag op te geven om samen met ons deze workshop te volgen. Wij hebben allerlei platen getekend en gekleurd, o.a. klokken, huisjes, bomen en dieren.



Deze zijn in de lokalen opgehangen en de namen of de betekenis ervan is er onder geschreven, zodat het in de klas als les materiaal dienst kan doen.

Gezamenlijk werd er in de openlucht gekookt en genoten we van de rijst met saus en vis. Op deze momenten voel je heel duidelijk de band met elkaar en dat geeft een dankbaar en blij gevoel.

In deze periode kwam de regionale schoolinspectie om het pand te keuren. We kregen complimenten en zij vertelden ons dat dit de mooiste school in de regio is. We hopen de school woensdag 27 oktober 2010 officieel te openen. We hebben de minister van Onderwijs, mevrouw Fatou Faye, uitgenodigd om de openingshandeling te verrichten.



### ***Het project in Fajikunda.***

De school in Fajikunda is nu geheel gerenoveerd en wat betreft de bouwzaken zit ons werk erop. Alle plannen, die we voor deze school hadden, zijn nu verwezenlijkt, de doelen die wij hadden zijn bereikt. Wel worden er ongeveer 140 kinderen gesponsord, zodat er nog een behoorlijke financiële bijdrage wordt geleverd aan de exploitatiekosten van de school en veel kinderen in staat worden gesteld om onderwijs te volgen. Wat verdere samenwerking betreft hebben wij gemeend een pas op de plaats te moeten maken.

De meningen van het schoolhoofd Edward Sesay en onze stichting over de huisvesting van het vervolgonderwijs lopen sterk uit één. Het schoolhoofd wil voor de vervolgopleiding perse een nieuwe school bouwen, terwijl wij vinden dat het schoolgebouw, dat na 13.00 uur leeg staat, hier uitstekend voor gebruikt kan worden. Dit is overigens ook op de meeste scholen gebruikelijk. Nieuwbouw is in onze ogen kapitaalvernietiging als je bedenkt wat je met dat geld in Gambia zoal kunt doen. Het hoofd wil echter doorzetten en zoekt daarom een andere sponsor.

Wij betreuren het zeer, maar de Stichting Maladah Gambia zal aan nieuwbouw geen medewerking verlenen. De naam "Maladah" zal dus uit de uitingen van deze school verdwijnen. Wij kunnen onze aandacht de komende tijd besteden aan de school in Kunkujang en een tiental andere scholen voor voortgezet onderwijs waar ook nog leerlingen worden gesponsord.

Rest mij nog u allen een prettige zomer te wensen, we houden u op de hoogte.

Met vriendelijke groet,  
Henk Alberts, voorzitter