



Kapelweg 26a
3951 AD Maarn.
Tel. 0343-441618
maladahgambia@planet.nl
www.maladahgambia.nl
RABO Bank 106788795
ABN AMRO 425887022
K.v.K. nr. 32110624

Nieuwsbrief , mei 2008.

Vrienden van de Stichting Maladah Gambia.

Moe maar voldaan zijn we weer teruggekeerd uit The Gambia. Deze reis werd gemaakt door een grote delegatie, zeven man (en vrouw) sterk. Een ieder had zijn vakantie beschikbaar gesteld voor een werkvakantie in Gambia. We hadden dan ook een heel druk programma met bezoeken aan de diverse locaties, vergaderingen, enzovoorts.

We hebben een fantastische periode gehad. Toen we aankwamen in Kunkujang sloeg de schrik ons om het hart; moeten we de eerste fase van deze school volgende week openen?. Dat bleek niet mogelijk, maar na goed overleg is er door het inhuren van bouwvakkers toch nog een knap resultaat neergezet en konden we het bereiken van het hoogste punt een feestelijk tintje geven. Hierbij zijn er ook weer TV opnamen gemaakt voor het Nine o'clock Gambian News. Deze opnames werden nog dezelfde avond uitgezonden. Het leuke was dat de journaliste, die de opname heeft verzorgd en ingesproken, een oud leerling van de school in FajiKunda is. Mede door haar werden we direct geconfronteerd met de resultaten en een bewijs van het nut van goed onderwijs in Gambia. Al met al toch een feestelijke gebeurtenis. Men is in het zelfde tempo doorgegaan en de dag voordat we naar Nederland terug vlogen zat het dak er volledig op en werden de muren al witgeschilderd.

Helaas zijn de materialen weer flink in prijs gestegen. Ook op de koers van de dalasi is geen peil te trekken. Was deze in maart 2007 nog 33 dalasi voor 1 euro nu was de bankkoers 28 dalasi voor 1 euro. U begrijpt dat het totale project flink wat duurder uitkomt dan de geraamde kosten. We willen in verband met de duurzaamheid de vloeren extra versterken met tegels in mozaïkvorm, zodat er minder snel gaten in het beton ontstaan.

En nu op naar de tweede en laatste fase van de bouw. Indien de financiën toereikend zijn, hopen we in 2009 het gehele complex open te stellen voor de leerlingen.

Er is door een Engels-Nederlandse maatschappij in Kunkujang een waterpomp installatie neergezet met vertakkingen naar enkele plaatsen in het dorp en ook naar de school.

Daar is een diepe put als buffer geslagen en zodra de leidingen gelegd zijn hoeft men niet meer kilometers met water te sjouwen. Er komt zelfs een leiding naar de toilet ruimten.

Al met al grote verbeteringen.

In FajiKunda verloopt alles naar wens. Het aantal leerlingen groeit, nu al ongeveer 300 honderd, en er zijn 11 leerkrachten aan de school verbonden. Dit jaar wordt er in mei voor het eerst in diverse klassen een examen afgenomen. De leraren zijn erg gespannen want men heeft een eer hoog te houden, aangezien de Maladah School inmiddels als voorbeeld in de Regio West gesteld wordt. Deze zomer hopen we alle houten bankjes en tafeltjes te vervangen voor ijzeren. We hebben een bezoek gebracht aan de werkplaats waar deze gemaakt worden en het zag er veel belovend uit.

Ook in FajiKunda moeten er in de zomer vakantie enkele en zo mogelijk alle vloeren vervangen worden voor meer duurzame vloeren. Dit brengt echter nogal wat kosten met zich mee maar we hopen het te kunnen realiseren.

In september a.s. wordt het laatste lokaal in gebruik genomen, en is het een volwaardige school met 1 groep peuterniveau, 3 groepen onderbouw en 6 groepen bovenbouw.

Dan kan wat ons betreft de vlag uit!!

In Wellingara hebben we eventuele locaties voor een nieuwe school bekeken. De Sir Dembo School (3 groepen nursery en 1 groep primary) heeft op de huidige locatie geen enkele mogelijkheid tot uitbreiding. Momenteel steunen wij de school financieel door de salarissen van de leerkrachten te betalen. Dit maakt het mogelijk voor het schoolhoofd om voor het eerst ook zelf een salaris te ontvangen.

Het stadsdeel Wellingara heeft naast De Sir Dembo school nog één volwaardige school.

Het aantal kinderen in de schoolgaande leeftijd in dit deel van de stad wordt geschat op 4.000 á 4.500 kinderen.

Dus een extra school is dan ook beslist geen luxe. Nu zijn er nog heel veel kinderen die in het geheel geen onderwijs kunnen volgen.

Maladah hoopt daar in de toekomst met uw hulp en financiële steun verandering in te kunnen brengen.

U ziet, er is nog veel werk te verrichten!

Ik kan besluiten met een heugelijk nieuws, onze website is nu operationeel. Het adres van deze website is: www.maladahgambia.nl.

Wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen maak het ons kenbaar door een mail te zenden naar maladahgambia@planet.nl. Dit bespaart ons veel portokosten, die wij weer aan de projecten kunnen besteden.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet, namens de Stichting Maladah Gambia,

Henk Alberts, voorzitter.