



Maarn, 25 november 2009

Vrienden van Maladah,

Net teruggekeerd uit een wel heel erg warm Gambia, klim ik in de pen voor de nieuwsbrief aan u allen. In een periode van 2 maanden, tussen half september en half november, hebben bestuursleden een bezoek gebracht aan de projecten. Nadat we allemaal hartelijk werden ontvangen, konden we de handen direct uit de mouwen steken. Het bezoek van dit najaar stond vooral in het teken van voorbereidingen voor de bouw van de 2<sup>e</sup> fase in Kunkujang Jattaya.

We hebben overleg gehad met de dorpsoudsten en de akallo ( burgermeester). Dit gaat op de gebruikelijke manier met tolken en vergt veel tijd en een goed luisterend oor. Maar alles is goed verlopen. Ook was er overleg met de educatieraad van het dorp. Zij denken en helpen mee, daar waar mogelijk is. Het meest tijd rovende zijn de gesprekken met de timmerman, de metselaar, de tegelzetter, de smid en de schilder. Zij moeten een prijsopgave maken en dat is voor hen erg moeilijk.



overleg met de educatieraad van Kunkujang - inzet: de akallo

Maar uiteindelijk zijn wij er uitgekomen en hebben goede afspraken op papier gekregen. Er is niet zoals hier een hoofd aannemer die alles coördineert. Dat gebeurt door enkele medewerkers van de school. Zij geven na overleg met ons de opdrachten door en controleren deze. Men is voortvarend te werk gegaan met het opmetselen van de waterput en het hijswerk te monteren zodat er water geput kon worden voor het aanmaken van cement. Het water moest in het verleden over een afstand van ruim een kilometer vervoerd worden. Dit zware werk werd door vrouwen gedaan. Zij liepen dan met gevulde emmers van 20 liter op hun hoofd over slechte wegen maar gelukkig is dat nu voorbij. Men is al begonnen met het gieten van de stenen en toen onze laatste bestuursleden vertrokken, waren er al 8000 stenen gemaakt. Deze kunnen nu geruime tijd in de zon drogen waardoor ze goed uitgehard zullen zijn. De fundering voor de tweede fase is bij de vorige bouw al meegenomen en ligt er dus al. Inmiddels is er begonnen met het egaliseren van de grond is kan de vloer worden gestort.



Als men in dit tempo door kan gaan verwacht ik dat de cascobouw begin februari een feit is. Dit is ideaal, want dan is er voldoende tijd om de afwerking klaar te hebben voor de regentijd. Voor de inrichting staan er 10 schoolborden te wachten op een sponsor voor het vervoer. Het zijn betrekkelijk nieuwe borden die in Kunkujang nog jaren mee kunnen.

We hebben een schoolhoofd voor Kunkujang benoemd. Zijn naam is Baboucar John, hij heeft jarenlang ervaring als schoolhoofd, en woont in Kunkujang. Dit is enorm prettig is, want hij kent iedereen, zowel de kinderen als de ouders. We zijn erg blij dat hij leiding aan het jonge team wil geven, zij gaven aan erg in hun nopjes te zijn met zijn aanstelling. Het team begint al aardig te groeien, in totaal zijn er nu 6 leerkrachten, een conciërge, een schoonmaakster, een chauffeur annex manasje van alles, werkzaam in de school. Tevens is er een stagiaire. Zij volgt momenteel de opleiding voor onderwijzeres in de 'nursery' groepen (dit kun je met groep 1 en 2 van de basisschool in Nederland vergelijken). Wij hopen haar in september een vaste aanstelling te geven.

Op dit ogenblik zijn er in Kunkujang ruim 140 leerlingen op school. De totale exploitatiekosten komen voor rekening van de stichting. We zijn al blij dat alle leerlingen schoentjes dragen, bekostigd door de ouders en dat men met ingang van september 2010 per jaar een kleine vergoeding bijdraagt voor de schooluniformen.

De 'Adult education' (volwassenen onderwijs) wordt ook goed bezocht. Zoals u weet zijn wij hier in april mee begonnen. Twee redenen: de school staat 's middags toch leeg en wij willen de moeders laten zien wat onderwijs kan bieden, zowel voor hun kinderen als voor de moeders zelf. Er wordt tweemaal in de week 2 uur les gegeven. Wij hebben enkele lessen gevolgd en konden de vorderingen al goed merken. De dames zijn in ieder geval enorm enthousiast.



Ook in Fajikunda loopt alles naar wens. De vloer, die in de zomervakantie is gelegd, is een juweeltje geworden. Ook weer een mooie mozaïekvloer. Men is er erg blij mee. De leerlingen zitten nu in stofvrije lokalen en dat werkt zeker bevorderend voor de gezondheid. Dus de ellende van grote gaten in de vloer is nu definitief voorbij.

Dit jaar zijn de eerste leerlingen van school gekomen, die nu doorstromen naar het vervolgonderwijs. Dat is toch weer een nieuwe mijlpaal! Er zijn in september erg veel kinderen aangemeld voor de kindergarten. Dit geeft organisatorisch wel de nodige problemen, maar ook die worden wel weer opgelost. Het aantal leerlingen op deze school bedraagt nu ruim 400.



april 2009



oktober 2009

Er zijn na de zomervakantie een aantal leerlingen niet teruggekeerd naar school. Zij verblijven elders in Gambia bij familie en gaan daar hopelijk naar school. Dit komt waarschijnlijk door het wel heel erg natte regenseizoen, wat zijn tol heeft geëist onder de woningen. Er zijn veel huizen (voornamelijk van leem gemaakt) door de enorme wateroverlast ingestort of zelfs geheel weggespoeld. Ook het overlijden van een van de ouders kan een oorzaak zijn. Onder dergelijke omstandigheden is het normaal dat er hele gezinnen naar familie in de bush vertrekken en dan ben je het contact ook kwijt. Wij zullen de sponsors van deze leerlingen benaderen met het verzoek een andere leerling financieel te willen steunen.

We zijn dankbaar en blij dat we al deze resultaten dankzij uw hulp konden behalen. Door uw steun hebben we vertrouwen in de toekomst en kunnen wij veel kinderen in Gambia toekomstperspectief bieden, door het geven van goed basisonderwijs. Op korte termijn moeten er nog schoolbenodigdheden per container verscheept worden, hiervoor zoeken wij nog enkele sponsors die ons daarbij financieel willen steunen.

Wij attenderen u graag op onze website [www.maladahgambia.nl](http://www.maladahgambia.nl) waar u meer foto's kunt bekijken van de activiteiten die dankzij u allen gerealiseerd kunnen worden.

Om kosten te besparen willen wij u de nieuwsbrief graag via email toesturen. Wanneer u een emailadres heeft vragen wij u vriendelijk deze aan ons door te geven bij [maladahgambia@planet.nl](mailto:maladahgambia@planet.nl), onder vermelding van "nieuwsbrief digitaal". De kosten die wij besparen kunnen wij heel goed in Gambia besteden aan schoolmaterialen. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Met een vriendelijke groet,  
Henk Alberts (voorzitter)

